

### Decemberbezoek

In december zijn Arco, Christiaan en Emiel naar Kosovo geweest. Emiel is in zijn werkzame leven specialist op het gebied van film en fotografie en heeft tijdens zijn eerste verblijf in Kosovo heel wat vastgelegd. Hij deelt met ons wat van zijn ervaringen:

“De eerste dag na onze aankomst zijn we begonnen met de Good News Club. Wat is het mooi om te zien dat Nora en Metush volledig in hun element zijn zodra ze met de



lokale jeugd mogen werken. Nadat de club was afgelopen hebben we boodschappen gedaan voor een oorlogsweduwe en hebben we haar bezocht. Deze vrouw heb ik geïnterviewd over de oorlog en hoe dat haar leven heeft beïnvloed. Op maandag hadden we een productieve dag. We zijn de dag begonnen door hout te kopen en te brengen naar 2 gezinnen die we ondersteunen. Daarna hebben we ook boodschappen gedaan voor 2 gezinnen en hebben we een bezoek gebracht aan nog een oorlogsweduwe. Ook zij werd weer geïnterviewd. De volgende dag hebben we weer boodschappen gedaan voor een vrouw en hebben we wat speelgoed gekocht voor de kinderen in het dorp. Deze dag zouden de schoendozen van Team Hope binnenkomen, dus mochten wij mee om die te helpen uit te laden. In totaal werden er ruim 20.000 schoendozen bezorgd, het was een heel karwei om die allemaal met de hand uit te laden en naar de ondergrondse opslag te brengen. Woensdag was een dag die gereserveerd was om zoveel mogelijk te filmen over de oorlog en de impact die het gehad heeft in het land. Vervolgens stond een bezoek aan de begraafplaats en een kapotte fabriek op de planning. Vervolgens zijn we naar een huis gereden wat in de oorlog doorzeeft is met kogels om een afsluitend interview met Nora en Metush op te nemen. 's Avonds zijn we nog naar de basketbalclub geweest. Daarna ben ik met Arco en Metush nog naar de bioscoop geweest om een film te kijken die liet zien wat voor impact de oorlog op de samenleving in Kosovo had. Op de laatste dag zijn we naar Albanië



gereden om daar voedselpakketten uit te delen aan 10 gezinnen. Het is echt heel schrijnend om te zien in welke armoede de mensen daar leven! Ik vond het een prachtige week, boordevol bezoekjes en allerlei mooie gesprekken.”

Emiel heeft na deze reis m.b.v. al zijn opgenomen materiaal een promotiefilmpje voor Stichting Chaim gemaakt. Deze zal op de nieuwe website (zie einde van deze nieuwsbrief) te zien zijn.

## Sponsorrit Christiaan

Christiaan Mensinga is een erg bekend gezicht onder de volgers van Chaïm maar ook in Kosovo zelf.

**Hij start namelijk op 7 mei 2022 zijn 22<sup>e</sup> sponsorrit voor Kosovo.**

Voor de lezers die Christiaan nog niet kennen toch nog wat meer informatie. Zoals op de foto hiernaast te zien is, maakt hij gebruik van een rolstoel. Hij ervaart namelijk, door de aangeboren aandoening 'ADCA', dat zijn spraak, motoriek, knieën en heupen wordt beïnvloed. Dit weerhoudt hem niet om zich fysiek in te zetten voor mensen in nood. Sinds 2000 rolt hij ieder jaar een sponsorrit en heeft inmiddels ruim 8600 kilometer afgelegd en duizenden euro's opgehaald. Dit jaar doet hij een rondje Zeeland. Dit is een tocht van circa 440 kilometer en deze gaat hij in 12 dagen volbrengen. Het startschot klinkt op 7 mei op Neeltje Jans en het eindpunt is op 25 mei in Vrouwenpolder. In die tussentijd is Christiaan welkom in vele gastgezinnen voor een overnachting en in kerken om zijn verhaal te doen en folders uit te delen.

We hopen dat Christiaan voor velen een inspiratiebron zal zijn, omdat ondanks tegenslag en ziekte hij deze tocht rolt en zo de naaste in Kosovo kan helpen. Op [www.chaim.cc](http://www.chaim.cc) staat een link naar de folder van Christiaan voor deze tocht.

Inmiddels is de sponsorrit ten einde maar doneren kan nog tot september! Hoe zijn rit is verlopen, lezen jullie in de volgende nieuwsbrief.



## Nieuwe bus

**Na jaren trouwe dienst heeft hét vervoersmiddel het begeven.** De speciale groene bus die al zoveel voedselpakketten naar de juiste bestemming heeft vervoerd, kinderen naar kinderkamp en tieners naar basketbaltraining heeft gebracht, is aan het einde van zijn latijn. Het begon afgelopen zomer toen de stuurpomp het halverwege een steil en hobbelig bergpad begaf en sinds begin van de winter doet de verwarming het niet (terwijl het 's nachts -19 is...). Vanwege veelvuldig gebruik moet nu de motor worden

vervangen. Aangezien we de bus al 5 jaar intensief jaar gebruiken, was het qua kosten-baten beter om een nieuwe bus te kopen. **En dat is gelukt!** Om dit geld bij elkaar te sprokkelen hebben Arco & Maaïke en Koen & Wendy 6 huiskamerdiners georganiseerd en daarbij in totaal circa 120 personen van een 5-gangen diner voorzien. Verder is er afgelopen februari een crowdfundingactie opgestart. Deze acties hebben ertoe geleid dat er bijna 20.000 euro is binnen gekomen! We zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen enorm dankbaar. Op donderdag 26 mei is een groepje mensen vertrokken om de bus naar Kosovo te brengen, in de volgende nieuwsbrief kunnen jullie lezen hoe blij Nora & Metush met de

nieuwe bus zijn. **We hopen dat de nieuwe bus weer net zoveel kinderen/tieners en voedselpakketten mag vervoeren dan zijn voorganger.**

---

### **Bericht van Metush & Nora**

De situatie in Kosovo is sinds oorlog tussen Rusland en Oekraïne verslechterd. Hiermee wordt bedoeld dat oorlogstrauma's weer naar boven komen en prijzen voor voedsel soms verdubbelen. De arme gezinnen waar we ons voor inzetten worden hierdoor hard getroffen. We moedigen hen aan om, als ze een stukje land of tuin hebben, deze te gebruiken om eigen groenten te kweken. We vragen gebed voor hen, gebed dat ze de moed niet opgeven en dromen blijven houden voor de toekomst.

Nu het weer warmer wordt, maken we plannen voor de zomer. Nu alles buiten begint met groeien en bloeien, bidden we dat onze ontmoetingen met de kinderen worden gezegend. We bidden om meer vrijwilligers die ons kunnen helpen met het organiseren en begeleiden van de kinderkampen. Bid ook met ons voor geld voor de zomerkampen. We willen 5 zomerkampen organiseren (20-25 juni, 11-16 en 25-29 juli, 8-13 en 22-26 augustus) en dit kost 75 euro per kind. Wanneer er 35 kinderen per kamp meegaan kost dit 2625. We zijn benieuwd voor hoeveel kampen God voorziet.

We zijn God dankbaar voor elke dag die we in Zijn Koninkrijk mogen dienen, ook al is het niet altijd makkelijk. Met onze kleindochter Jora gaat het goed, ze krijgt nog tot 23 januari 2023 elke week chemo. Na deze datum volgt een periode van 6 maanden waarin ze geen behandeling krijgt. Gedurende die tijd hebben we jullie gebed hard nodig want dan kijken de dokters of de kanker echt weg is. We geloven met heel in ons hart in haar genezing!

Afgelopen januari zijn we met de auto naar o.a. Arco & Maaïke in Vrouwenpolder (Zeeland) gereden. Tijdens dit verblijf hebben we een vergadering met verschillende leden van Stichting Chaïm bijgewoond. We hebben

een heerlijke tijd gehad, ondanks allerlei tegenslag. Deze reis heeft ervoor gezorgd dat we onszelf nog meer willen geven om God te dienen. Verschillende keren hebben we ons afgevraagd of we te maken hadden met engelen of dat we in een stukje hemel op aarde beland waren. We moesten denken aan de tekst: "Een weldoener is een zegen en wordt daarvoor rijk beloond en iemand die zijn gaven over anderen uitgiet, zal van het goede worden voorzien." (Spreuken 11:25 Het Boek)



---

### **Nieuwe website**

Er was het afgelopen jaar wat ontevredenheid over het uiterlijk en de leesbaarheid van de website. Er wordt daarom actief gewerkt aan een nieuwe. Het ontwerp wordt gemaakt door Nedbase uit Middelburg. Medio 2022 zal deze live gaan.

---



### **Babynieuws**

Er is een nieuw lid aan de werkgroep toegevoegd! Op 17 mei hebben namelijk Koen & Wendy Wisse een zoontje gekregen, hij heet Luuk. Koen onderhoudt o.a. actief het contact met Blendi over de basketbalclub en Wendy schrijft de nieuwsbrieven, samen organiseren ze ook wat sponsoracties als de Obstacle Run en de huiskamerdinners om geld in het laatje te krijgen.



Stichting Chaim  
Lepelstraat 18  
4354 KK, Vrouwenpolder (Zld)  
Nederland

