

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2023

Afgelopen zomerperiode zijn er heel wat Chaïm-vrijwilligers voor het eerst of opnieuw naar Kosovo afgereisd om te helpen bij zomerkampen, bezoeken af te leggen of te klussen. Om hier aandacht aan te geven een speciale eind-de-zomer-editie.

Reisverslag van Marga

Op 14 juli 2023 zijn we met een groep van 9 (Arco & Maaïke, Arjen & Marga, Frans, Jesse, Hester, Ardjan en Miriam) richting Kosovo vertrokken. We zouden daar een week verblijven en één van onze hoofddoelen van die week was om weer te helpen bij een jeugdkamp. Zondag mochten we de kerkdienst bijwonen waarin Metush voorging, we werden allerhartelijkst ontvangen. Het was een mooie dienst, na de dienst dronken we koffie, waren er fijne gesprekken en werden er Hollandse en Kosovaarse spelletjes gedaan. Uitleggen met handen en voeten, of in (gebroken) Engels. De taalbarrière maakte niet uit, we hadden plezier met elkaar en maakten op die manier makkelijk contact. In de middag zijn we naar de winkel gegaan om voedselpakketten samen te stellen. Daarmee zijn we verschillende gezinnen langsgegaan om de pakketten uit te delen. Zo mooi om te zien hoe dankbaar ze dan zijn, ondanks dat hun leven vaak zo moeilijk is, zien ze de lichtpuntjes in hun leven.



Op maandag begon het jeugdkamp. Dit was gevestigd op een prachtige locatie midden tussen de bergen, vlakbij een riviertje. 's Morgens en in het begin van de avond deden we activiteiten die te maken hadden met het thema de "Geestelijke wapenrusting." Bijbelstudie in kleine groepjes, gezamenlijke lessen van Nora en Lya en nog een creatieve activiteit die aansloot op het thema van die week. Het was prachtig om te zien hoe er erg veel geleerd werd, ook door ons en hoe iedereen enthousiast meedeed. In de middag moesten wij aan de slag. Het was onze taak om ze 's middags te vermaken. Dit hebben we gedaan met allerlei sportieve activiteiten afgewisseld met echt Hollandse spelletjes. De jongeren vonden het geweldig om nieuwe spellen aan te leren en wisten vaak niet van ophouden. En vooral de watergevechten bracht een hoop lol teweeg. Zo mooi om jongeren te zien genieten die in het dagelijks leven de zorg voor een gezin hebben, op straat moeten gaan bedelen, geen fatsoenlijk bed hebben, we zagen dat die verdrietige ogen gingen stralen, dat het stille meisje steeds meer los kwam. In de avond deden we vaak binnenspelletjes, zoals presidenten, schaken en Uno. Donderdagochtend was het kamp weer voorbij en ging iedereen weer naar huis, wat iedereen erg jammer vond. Wij gingen terug naar ons welvarend Holland, zij moesten terug naar de armoede, naar de straat.....



Het was voor ons een geweldige ervaring om te mogen meemaken, sommigen voor het eerst en anderen waren al vaker geweest. Als je eenmaal geweest bent, dan zit dat land met de mensen in je hart. Ook dankzij Metush en Nora, die zoveel liefde uitstralen en geven, aan iedereen om hen heen. Een leven dicht bij God en bij Zijn Woord. Een voorbeeld voor ons Hollanders. Iedereen ging weer met hetzelfde dankbare gevoel als altijd naar huis. Het is zo mooi om elke keer weer te zien hoe zulke kleine dingen van onze kant de mensen daar zoveel vreugde brengt.

Reisverslag van Christiaan

Van 9 t/m 16 augustus ben ik samen met Corien, Maaïke & Arco voor een week naar Kosovo geweest. Gedurende deze week verbleven we in het huis van Nora & Metush. Elke morgen ontbeten we met z'n zessen in de tuin.

Tijdens deze week hebben we voor een aantal gezinnen boodschappen gedaan en hout gekocht. Verder hebben we in het dorp Janosh sandwiches en pakjes drinken uitgedeeld. Deze sandwiches hebben we van te voren allemaal klaargemaakt, besmeerd met boter en belegd met kaas of worst. We hebben ook drie jongens bezocht die een bedrijf hebben waar ze websites maken wat door stichting Chaim wordt ondersteund.



Afgelopen 3 jaar heb ik met het geld van mijn sponsorritten de studie Radiologie voor Marigona betaald. Inmiddels is ze afgestudeerd en heeft Nora mij in contact gebracht met Lyra. Zij doet de studie Volksgezondheid (soort Verpleegkunde). Met de rolstoelritten van aankomende jaren hoop ik ook haar studie volledig te kunnen sponsoren.



Verder hadden we ook een ontspannen dagje gehad waarop we samen met Nora & Metush een boottocht hadden gemaakt op een stuwmeer in Noord-Albanië.

Klusverslag van Klaas Jelle en Jennie

Afgelopen september waren wij een klein weekje in Kosovo, Gjakova.

Ons echtpaar Metush & Nora hebben in deze stad een kantoorruimte, waar ze al jaren werken en dus veel contacten hebben opgebouwd. Je moet je bij deze ruimte niet voorstellen dat daar een bureau, een stoel en een computer staat. Het is een ruimte die ze voor alles gebruiken. Kinderbijeenkomsten, bijles geven, een kerkdienst, een ontmoeting met vrouwen, veel mensen wandelen binnen. Er zit een klein keukenblokje in en een toilet. En er is een hoog en een laag gedeelte. Tussen dit hoge en lage gedeelte hebben wij een grote deur gemaakt die open en dicht kan zodat ze dit hoge gedeelte ook kunnen gebruiken als podium, zodat de kinderen die daar komen voor de kinderclub, een voorstelling kunnen geven of een optreden doen. Ook sluit de deur af voor geluid een privégesprek en zeker voor de kou in de winter.



Boven hebben we een mooi setje neergezet zodat ze dus daar kunnen zitten en de ruimte kunnen scheiden. Een trapeuning langs de trap en een deur die op slot kan

was geen overbodige luxe. Het is een flinke uitdaging om voor ons als westerlingen daar een klus te doen. De meeste spullen zijn er wel, maar je kan geen goede boormachine lenen bij een bedrijf, want die krijgen ze niet terug of niet heel. Dus een gat boren in beton na 3 boormachines is ook wel een uitdaging en je wil de klus graag klaren voordat je weer naar huis gaat. Spullen zijn voor mensen hier niet zo van waarde en gaan er dus niet zo goed mee om. Maar het is gelukt zie het resultaat op de foto's. Ze zijn er super blij mee, en kunnen deze ruimte nog beter gebruiken. Ze willen nog graag meer boekenkasten en opbergruimte zodat alles goed geordend opgeborgen is.



We willen uw financiële bijdrage vragen voor het verder opknappen van de multifunctionele ruimte en voor de aankomende winterperiode. Dit kan door naar de donatiepagina op de website te gaan of uw donatie over te maken naar:

NL91 ABNA 0543 1205 46

Alvast hartelijk dank!



Stichting Chaïm
Lepelstraat 18
4354 KK, Vrouwenpolder
Nederland

